

VAN AALSTEN TOT GOOR

Dorpskrant van Netersel
42^e Jaargang no 13

Redactieadres: Boontuintje 13
26 November 2022

ADVENTSPROJECT “WE LOVE YOU BOTH”

In het Vijfjarenplan van de parochie is opgenomen, dat we ook doelgroepen aandacht willen geven, die soms buiten beeld blijven: zoals gehandicapten en ongeboren kinderen.

In de komende Advent wil de parochie dit in daden omzetten door een goed doel te steunen, dat de opdracht tot naastenliefde extra gestalte geeft. Het betreft een werkgroep van moeders, die zich het lot heeft aangetrokken van ouders, die opzien tegen de geboorte van een kind vanwege de kosten of om andere redenen. Soms is de twijfel bij hen zo groot, dat ze het uitdragen van de zwangerschap niet meer zien zitten.

Het initiatief heet “We love you both” (we houden van jullie allebei). Dat slaat op moeder en kind. Door laagdrempelige hulpverlening en een telefonische hulplijn helpt men de ouders om op verhaal te komen.

“We love you both” wil met aanstaande ouders, die er voor openstaan, kijken wat er nodig is om de baby te kunnen verwelkomen. Allerlei onderwerpen kunnen hierbij aan de orde komen, zoals: een financieel plan maken; sponsoring zoeken; mogelijkheden inventariseren om studie/werk voort te zetten; stress reduceren; in contact brengen met lotgenoten; mentale weerbaarheid vergroten.

Als u vragen hebt kunt u terecht bij pastoor Schilder info@parochiepetruspaulus.nl

De opbrengst van de kerkcollectes in onze parochie tijdens alle H. Missen in de Advent zal bestemd worden voor het project “We love you both”. U kunt uw bijdrage ook overboeken naar rekening NL 12 RABO 0137 1753 96 ten name van RK Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus onder vermelding van: “Adventsproject 2022”.

BUURTBILJART NETERSEL

Intussen zijn 4 gehele speelrondes gespeeld en kunnen we de tussentijdse scores opmaken! De tabel spreekt voor zich met een overtuigende leider: Winkelhoek D. Kort daaronder is het dringen geblazen en is de strijd natuurlijk nog in volle gang! Ook bij de persoonlijke scores zijn bijzondere prestaties te zien. Spelers met een score van 20 punten of meer zijn:

Kees Soetens 23; Leon Lauwers 23; Harrie Hendriks 22,8; Harrie van Hoof 21,7
Johan Vissers 20; Rick Michiels 20; Thom van der Heijden 20.

Het hoogste aantal caramboles in 1 wedstrijd bedraagt nu 107.... en de quiz-vraag van deze week is natuurlijk wie de speler is die dit gerealiseerd heeft. Onder de winnende inzenders wordt niets verloot. Na de voltooiing van de speelrondes 5 en 6 komen weer met een totaaloverzicht. Zin om een keer te komen kijken in D'n Driesprong? Iedereen is welkom om onze dorpscoryfeeën aan te moedigen!

Totaalscore Buurtbiljart na 4 speelrondes:

Winkelhoek D	202,2
Plein A	198,4
Plein B	186,6
Hoekakker	184,6
Blasch A	174,1
Beemke A	174
Beemke C	172,9
Hoeve B	168
Blasch B	164,3
Winkelhoek B	156,1
Winkelhoek C	150,2
Heilei	147,7
Winkelhoek A	140,9
Blasch C	140,7
Hoeve A	128,2
Beemke B	113,4

GEMEENTE BLADEL FÊTEERT NETERSLSE 'KRASSE KNARREN' MET SFEERGOEROE 'WIM DANIËLS'

Ter ere van het 'Zilveren jubileum' van de gemeente Bladel, werden onlangs 65-plussers uit de gemeente opgeroepen om een middagvoorstelling van de, inmiddels overbekende Brabantse Nederlander, Wim Daniëls bij te wonen. Het was voor ons dit jaar de tweede gelegenheid waarbij '25 jaar Bladel' werd gememoreerd; mei jongstleden mochten mijn echtgenote Josje en ik van de Burgemeester een felicitatie kaart voor onze 'Zilveren bruiloft' ontvangen en dan vervolgens zo'n verrassende uitnodiging om een middagje van Wim Daniëls te gaan genieten en dat alles maar liefst inclusief gratis entree met koffie en thee! Zo ziet u dat er ook overheden zijn die het ons in moeilijke tijden, wat minder onaangenaam maken! Genieten geblazen, want Wim had al eerder grote indruk op ons gemaakt met zijn weergaloze inbreng bij het TVprogramma: 'Het Dorp', weet u wel die nostalgische reeks TVuitzendingen waarin hij, samen met de eveneens legendarische Guus Stapel (Sorry: Huub Stapel!) ons telkens weer met een prettig en welkom heimwee gevoel opzadelde. Enfin, wij op 16 november 'Poel-waarts' getrokken om inderdaad in een mudvolle zaal te gaan genieten van 'Het Dorp en het Brabants dialect.

..... en ja hoor! de hoge verwachtingen over het verhaal dat Wim Daniëls zou houden, werden al waargemaakt voordat hij met zijn eigenlijke verhaal begon. Wim blijkt een meester te zijn in welgevallige sfeertjes creëren en voordat we

eigenlijk waren begonnen lag de zaal al plat van het lachen. Zelfs als iemand een voorzichtig uitgesproken opmerking maakte, haakte hij daar vol enthousiasme direct op in.

Zoals aangegeven bestond Wim's gehoor dus uit 65-plussers met naar schatting een gehoorapparaat-percentage van 70%. Voor Wim betekende dit natuurlijk veel opmerkingen moeten herhalen, maar ook de mogelijkheid dingen met opzet verkeerd te verstaan en daar dan vervolgens op in te gaan, zo maakte hij, bijna ongemerkt, bruggetjes naar zijn eigen verhaal of voegde gewoon iets nieuws toe.

Wim begon zijn verhaal met ondersteuning van geprojecteerde beelden van Neterselfamilies uit vroegere tijden. Toeval of niet, op de eerste rij zat een 'oudere' dame die zich prettig zag geconfronteerd met een oude gezinsfoto van 'heul vruuger'. Interessant, leerzaam en gewoon leuk waren Wim's openbaarmaking van het ontstaan van familienamen. Onze namen stammen voornamelijk uit, de Napoleontische tijd. Hij gaf bijvoorbeeld aan dat het voorvoegsel 'van' meestal duidde op een stad/dorp van oorsprong. Bij mijn familienaam 'van Lierde' zou dat betekenen dat mijn voorouders uit het Belse dörrip Lierde kwamen en dat klopt inderdaad. Wij zijn, overigens al vanuit de tijd dat Nederland en d'n Bels krek hetzelfde land waren, de Nederlandse tak van de Belse familie van Lierde dus. Namen die in het Noorden van Nederland zonder een S werden geschreven, kregen in het Zuiden wel de toevoeging S, zoals bijvoorbeeld Smit in het Noorden en Smits in het Zuiden. De Letter IJ werd vruuger als 'n IE uitgesproken en vergeef me ik kon het niet laten aan Wim te vragen hoe dat dan met de achternaam TIJD zat.

..... en zo kan ik wel even doorgaan, maar verwijs u dan toch graag naar de boeken die Wim Daniëls daarover heeft geschreven, boeken die overigens ook gesigineerd over de lessenaar gingen en er zeker voor zouden gaan zorgen dat thuis de pret van die middag kon worden voortgezet.

Ik durf hier wel de onbescheidenheid aan om Wim en de Gemeente Bladel nogmaals namens alle toehoorders voor deze verrassing te bedanken en wat Josje en ondergetekende betreft absoluut voor herhaling vatbaar!!

Ed van Lierde (de 'vlaggenman' van het Lloyd-Atelier) Fons van der Heidenstraat Netersel.

VRIJDAG 25 NOVEMBER VAN 17.00 TOT 21.00 UUR CREATIEF NETERSEL!

Staat deze gezellige, kleinschalige kerstfair in Netersel al in je agenda? Alleen al een bezoekje aan het sfeervolle pipowagenplein met alle kerstdecoratie is al genieten. Maak kennis met dit keer nog meer interessante deelnemers hier uit de regio. Maak een windlicht van glas en wol in de gratis workshop. Alle materialen worden verstrekt door Oma Neeske. Of geniet van een drankje en hapje bij het gezellige prieel. Kortom dit mag je niet missen! Tot vrijdag bij Oma Neeske, Fons van der Heijdenstraat 45.

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden.

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:

- **Zondag 27 november 2022: 10:00 uur**
- **Zondag 11 december 2022: 10:00 uur**
- **Zaterdag 24 december 2022: 19:00 uur. Kerstavond.**

Samenkomen om de geboorte van Jezus te gedenken. Intentie voor deze viering: Jan Beijens

U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte welkom.

Gebedsvieringengroep Netersel.

PAROCHIEBERICHTEN.

De diefstal in de kerk van Bladel raakt me dieper dan ik had verwacht. De eerste reactie is: doorgaan! Bij gebrek aan een kelk heb ik de Mis gedaan met een trap-pistenglas. Daarna hebben we heilig vaatwerk (zo heet dat) overgehaald van de kerk van Netersel om verder te kunnen. Nieuwe sloten op de deuren, contact met de politie, met de verzekeraar en vooral: met elkaar. Praten is zó belangrijk. Hoe kon dit toch gebeuren? Wie steelt er uit Gods huis? Komt het nog ooit terug? We zijn aan het bidden dat de daders spijt krijgen. Daar zijn voorbeelden van. Dus bid mee, als je wilt. Ook voor de politie. De grove ontkenning van de geestelijke waarde van onze liturgische voorwerpen doet pijn. Een troost is dat iedereen ongedeerd is gebleven en dat het H. Sacrament is gespaard. Samen gaan we verder, op weg naar Kerstmis. We zullen de Heer geen geschenken afnemen maar aanbieden.

Pastoor Schilder

Wij bevelen de gebedsdienst in gemeenschapshuis de Poel van harte bij u aan.

Mededelingen:

- Ouders die hun kinderen willen opgeven voor de Eerste H. Communie kunnen dit doen tot 1 december. Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar op het secretariaat.
- Zaterdagavond 26 november begint de Advent. Dan is de Mis in Hapert voor de eerste keer om 17.30 uur. In dat weekend kunnen mensen die willen ook een eigen Adventskrans laten zegenen.
- Het biecht horen in Bladel op zaterdag zal verplaatst worden naar 16.30 uur.

SINTERKLAAS INTOCHT 2022

Beste kinderen en ouders. Ook dit jaar komt de Sint met zijn pieten weer naar

Netersel en wel op zondag 27 november. De Sint begint met een rondrit door

Netersel, daarna is er de mogelijkheid in de Poel om de Sint een handje te geven of een mooie tekening te overhandigen. De rondrit zal starten om 10.15u bij de Poel.

Rond 11.00u verwachten we de Sint bij de Poel.

E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL